

"DE KLINK"

uitgave van

GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT"

23^e jaargang 2003



van hun zaak helpen? Peter Bluijs, 023-5718292
of p.bluijs@hetnet.nl

Historisch filmmateriaal

Het Genootschap Oud Zandvoort doet momenteel een haalbaarheidsonderzoek naar de aanmaak van DVD's met daarop historisch filmmateriaal over Zandvoort. De bedoeling is om één of meerdere DVD's uit te brengen met daarop filmfragmenten van het leven van vroeger en belangrijke dorpsgebeurtenissen. Indien u materiaal heeft, waarvan u denkt dat dit daarvoor in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met Cor Draijer, tel.: 023-5273730 ('s avonds en in het weekeinde)

De spelregels zijn als volgt: indien u materiaal beschikbaar stelt (dat u natuurlijk weer retour krijgt!) en dit geplaatst wordt op de DVD, krijgt u de DVD waarop dit materiaal staat gratis. Digitalisering laten wij door een professioneel bedrijf uitvoeren, waarvoor voor u geen kosten aan zijn verbonden.

Bioscoop in de Kerkstraat

In de twintiger en dertiger jaren van alweer de vorige eeuw was er in de Kerkstraat een bioscoop. In de twintiger jaren was het "Bioscoop Centraal", in de dertiger jaren het "Rembrandt Theater", gevestigd op nummer 19. Directeur was destijds Jos d'Oliveira. Thys Ockersen (zie artikel op pag. 20 e.v.) zou heel graag meer informatie willen hebben over deze bioscoop (van ervaring persoonlijk bezoek, of mensen gekend, affiches t/m toegangsbewijzen, foto's enz., enz.) Tel. 023-5718027.

Hotel Interlaken

Wij zijn sinds januari 2003 de eigenaren van het voormalig Hotel Interlaken, dat nu bed & breakfast Hotel de Kust heet, en op zoek naar leuke verhalen, foto's en gegevens oude eigenaren van dit hotel. Graag komen wij in contact met mensen die ons hierbij kunnen helpen. U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 023 5712966 of op de Van Speykstraat 20. Marja & Ralph Kras.

Vrijwilligers

Het Zandvoorts Museum is op zoek naar mensen die in hun vrije tijd enige activiteiten willen verrichten voor het Zandvoorts Museum, gunstig gelegen in het hartje van ons dorp. Te denken valt aan balie werkzaamheden en ontvangst bezoekers. U kunt zelf met een voorstel komen welke dagdelen of dagen u wilt helpen. Belangstelling in dit interessante en ook leuke werk? U kunt contact opnemen met Bram Krol, tel.: 023-5740280 of gewoon eens langskomen bij het museum: Swaluëstraat 1.



3 etage's fietsplezier

Versteeg
WIELERSPORT

HALTESTRAAT 31 • 2042 LK ZANDVOORT
TEL. 023 - 571 44 99 • FAX: 023 - 571 63 85
WWW.VERSTEEGEWIELERSPORT.NL

Strandweg (zie foto middenplaat).

De foto, waarschijnlijk genomen in het voorjaar van 1946, toont de grote aantallen dagjesmensen, aangevoerd met de tram van de NZHTM. Op weg naar het strand over de oude natuurlijke afgang naar de zee. Het kan Paasdag geweest zijn. De mandenstoelen en ligstoelen van Elias Bol aan de ene zijde en die van Jan Termes aan de andere zijde stonden gereed om het volk te ontvangen. De tent en stoelen zien er schoon uit, na vier jaar opgeslagen te zijn geweest. De stoelenman kon weer met knipkaarten rond gaan, die bij de gemeente gekocht moesten worden voor de zg. strandstoelbelasting. Aan de kleding van de bezoekers te zien was het fris. Halverwege de strandweg waren de ondergrondse toiletten reeds in orde gemaakt, waardoor de familie H. Paap-Kraaijenoord haar eerste geld op het schoteltje kon ontvangen. Op het duin, waar voorheen nog de ondergrondse gangen van de bezetter waren, mocht Maarten Weber (harrepiel), het raadslid, een noodpaviljoen bouwen met de naam "Sandevoerde". Van de gebikte stenen afkomstig van de gesloopte huizen en gestort aan het eind van de Dr. Metzgerstraat. Net zoals het paviljoen van de heer Kiefer aan de kop van de Dr Smitstraat. Wegens gebrek aan materialen werd de specie tussen de stenen vermengd met duinzand. Zo te zien waren de mensen nog niet helemaal bekomen van de oorlogsdagen: hun bagage was minimaal, geen tassen met etenswaren en drankjes. Maar het magere zonnetje maakte kennelijk veel goed.

We zijn nu 57 jaar verder. Het stuifgat vanaf het strand naar het dorp is er niet meer. Een stuk nostalgie is daarmee verdwenen, maar de mensen van tegenwoordig weten niet beter dan dat het hoort zoals het is; al zijn er wel stemmen opgegaan om de natuurlijke heirweg weer in ere te herstellen. Wie weet!

Jkn-azn.

